

Nieuwsbrief van Margaret

Januari 2019



Beste nieuwsbrieflezers,

Bedankt voor uw steun, medeleven en gebed in 2018. Ik heb dit enorm gewaardeerd en het doet me elke keer versted staan. Benjy en ik wensen u een heel mooi, goed, maar bovenal door God gezegend 2019!

In deze nieuwsbrief kijk ik terug én vooruit. Fijn dat u mee leest, en wellicht tot snel!

Margaret



Kleding uit het Noordwesten



Kerst bij SIL

2018: reizen, reizen en nog eens reizen

Studie in Engeland

2018 is alweer een week ten einde. Het was een jaar dat zowel mooi als minder mooi begon. Ik mocht oud en nieuw in Nederland vieren met vrienden en familie, maar zonder mijn man. 2 januari vloog ik richting Engeland voor een studie aan het Redcliffe College.

Helaas had Benjy geen visum gekregen, dus moesten we het een aantal maanden zonder elkaar vol zien te houden. Gelukkig hebben we dan nog Skype en WhatsApp video-call! En gelukkig waren er docenten die vonden dat ik halverwege de studieperiode mijn man op moest zoeken en ik een vak op afstand kon volgen.

Zo gezegd zo gedaan. In april vloog ik van Engeland naar Nederland om mijn visum te regelen en een paar dagen later zat ik in het vliegtuig naar Kameroen. Dat was bijzonder, aangezien er in de Kameroense Ambassade in Den Haag, juist twee dagen voor ik wilde vliegen, een grote brand had gewoed. Maar op goed geluk, en de hele treinreis zenuwachtig en biddend, ging ik toch naar de ambassade en die geweldige mensen hebben gewoon tijdens het puinruimen een visum voor mij weten te regelen. Wat was ik dankbaar, ik kon voor twee weken naar Kameroen.

Vanuit Kameroen ging de reis weer rechtstreeks door naar Engeland voor de laatste weken van de opleiding. Begin juni had ik alle vakken afgerond en mocht ik richting NL. Het was een geweldige tijd, ondanks het gemis van Benjy. Ik heb daar geweldige mensen mogen leren kennen en het was niet makkelijk om afscheid van hen te nemen, wetende dat ik hen waarschijnlijk nooit meer zou zien.

Na een aantal weken in Nederland, waar ik een aantal workshops over mijn werk in Kameroen gaf, vrienden en familie kon knuffelen en kaas en chocola in heb geslagen voor mijn terugreis naar Kameroen, was het tijd om opnieuw afscheid te nemen. Op naar Kameroen waar ik mijn lieve man weer kon knuffelen.



Terug in Kameroen

Ook in Kameroen volgde een tijd vol veranderingen en reizen. Na een aantal weken in Kribi gewoond te hebben, kreeg Benjy een nieuwe functie binnen SIL; hij zou aan de slag gaan als alfabetiseringswerker. Dit betekende een verhuizing naar de hoofdstad Yaounde. Dus al onze spullen werden op onze auto geladen en we reisden af naar Yaounde. In Yaounde vonden we niet meteen een plekje en hebben we in 8 verschillende bedden geslapen. Na een aantal weken zoeken, vonden we een heel fijn appartementje waar we nu met veel plezier wonen.

Vanuit Yaounde reizen Benjy en ik nu voor ons werk naar verschillende plaatsen in het land. De hoofdstad ligt redelijk centraal, wat het reizen een stuk makkelijker maakt. Daarnaast is het ook wel erg fijn om dicht bij collega's te wonen en werken, en te kunnen overleggen over het werk.



Benjy heeft eind 2018 zijn opleiding tot alfabetiseringswerker afgerond

2019: een bijzonder jaar

En nu is het januari 2019. Een jaar dat ook heel bijzonder gaat worden. We hebben veel werk te doen. Benjy heeft in de komende weken al twee belangrijke reizen op het programma staan, eentje naar het Noorden van het land en de week erna naar het Oosten. Ikzelf hoop over vier weken op het vliegtuig naar Nederland te stappen, hopelijk gevolgd door Benjy een aantal weken later. Dit voor een heel speciale gebeurtenis: we hopen over twee maanden papa en mama te worden.

Dus hopelijk kunnen Benjy en ik (en ukkepuk) u over een aantal weken in levende lijve ontmoeten. Maar aangezien het dan al februari is, en het een beetje gek is om u dan nog een goed nieuwjaar te wensen, doen we dat via deze nieuwsbrief!

Bid- en dankpunten

- Dank voor het werk dat Margaret en ook Benjy het afgelopen jaar hebben kunnen doen om de Gods woord van God dicht bij mensen te brengen.
- Dank dat er zoveel mensen in Kameroen zijn die verlangen naar de Bijbel in hun eigen taal.
- Dank voor de goede zwangerschap van Margaret en bid voor een visum zodat Benjy bij de bevalling in Nederland kan zijn.
- Bid voor de gewelddadige situatie in west Kameroen, die er niet beter op wordt. Veel mensen zijn van huis en haard verdreven. Bid voor veiligheid en herstel. Bid
- voor het werk dat wacht het komende jaar en voor de middelen die daarvoor nodig zijn.



Thuisfrontcommissie

Beste nieuwsbrieflezers,

God geeft ons veel reden tot dankbaarheid. Margaret heeft kunnen studeren, werken en met ons kunnen delen van wat ze meemaakt. Daarnaast sluiten we het jaar af met een financieel resultaat dat overeenkomt met de begroting. Daar hebben we niet op durven hopen!

Ook voor komend jaar is het weer spannend, maar we zien de toekomst met hoop en vertrouwen tegemoet. God voorziet, en daar zijn we dankbaar voor. Wij hopen u komend jaar weer op de hoogte te houden en de verhalen van Margaret met u te delen. Wij

sturen u de nieuwsbrief en verwijzen u voor meer informatie ook naar onze website,
[www.
vertaalwerkmargaret.com](http://www.vertaalwerkmargaret.com).

Tot slot wensen ook wij u Gods zegen in het nieuwe jaar!

Judith Meerkerk, Richard den Besten, Yvonne den Besten, Mirjam Snoep en Neline van
Toor

Copyright © Thuisfrontcommissie Margaret, alle rechten voorbehouden.

Vragen, wijzigingen doorgeven of inschrijven voor de nieuwsbrief?

Ons e-mailadres is: tfcmarginet@gmail.com